

Brief van Pieter v.d.Hoog aan zijn zoon Gijs in Den Haag, dec.1902

Geachte Gijs!

Krimpen a/d Iek, 12 December 1902

Gij zult misschien wel zeggen is er nu alweer verhindering en toch is het zoo. De toestand van het ijs is nog even ongunstig als de vorige week. De rivier bedekt met drijfijs en de overtocht van het veer aan den IJsel zoo, dat wij dikwijls de post missen. Ook ik ben er door gedupeerd, daar Kapt. Bleeker reeds 9 dagen in Amsterdam is en ik hem noodzakelijk zou moeten bezoeken, de gelegenheid van ijs verhinderd mij echter. De eenige gelegenheid van mij zou zijn met een rijtuig naar en van Gouda te gaan en dit is met de felle koude ook niet alles. Laat ons nu afspreken en hiervan kunt gij verzekerd zijn, zoo dra de gelegenheid gunstig is dan zal ik U berichten.

Chiel is Ridder geworden van de "Dragenborg"orde, hem door de Koning van Denemarken en Ridder geworden van de "Lt. Olaf"orde, hem door de Koning van Zweden geschonken. Hij moet echter de toestemming nog hebben van H.M. de Koningin om ze te mogen dragen, heerlijke onderscheiding.

Voor heden geen nieuws van gewicht.

Uw liefh. Ouders enz, P.vanderHoog

(ps) Den 28en November ben ik in Den Haag geweest bij de discussie over het door Chiel behandelde onderwerp "De Landweer, organisatie, oefening, kleding en bewapening". De vergadering duurde van 8 tot 12 uur. Ik amuseerde mij uitmuntend. Chiel hield zich kranig, er waren 5 debaters. Toen het afgelopen was kwam de Generaal naar mij toe en zeide: Mijnheer van der Hoog mag ik u wel van harte gelukwensen, zulk een zoon te bezitten, wat even mijn vaderlijke ijdelheid dien avond gestreeld (heeft).